

Een Travelkids groepsreis naar Zuid-Afrika; terwijl de kinderen in het zwembad tikkertje spelen, drinken hun ouders gezamenlijk een biertje en bespreken de oogst van de middagsafari. Mirjam Hommes begeleidde vorig jaar de eerste Travelkids reis in noordoost Zuid-Afrika. Het verhaal van een bijzondere 'Zafari in Z-A', voor kids én hun ouders.

Tekst en fotografie: Mirjam Hommes



Zafari in Zuid - Afrika

Op vrijdag 21 december verzamelen we al heel vroeg op Schiphol. Nederland is gehuld in een witte laag ijzel en dit weekeinde kan er geschaatst worden. Maar wij hebben geen schaatsen in de koffer, in Zuid-Afrika is het namelijk zomer!

De vliegreis is lang, heel lang. Gelukkig hebben de kinderen spelletjes en tekenspullen meegenomen. Zelf ben ik erg blij dat de spannende vijfde Harry Potter film te zien is in het vliegtuig. Als we 's avonds laat in Johannesburg aankomen staat onze chauffeur John al met de grote bus te wachten om ons naar het hotel te brengen. Tijd voor een lekker bed.

Krokodillenstampot en dansende zebra's

De volgende dag rijden we naar het gloednieuwe Maropeng museum. Het museum is in een heuvel gebouwd en helemaal met gras begroeid. Eerst varen we met een bootje door een ijsgrot en langs gloeiende lava onderin het museum. Het lijkt hier de Efteling wel. Daarna leren we van alles over het ontstaan van de aarde en de eerste mensen. Er zijn hier vlakbij, in de grotten van Sterkfontein,

hele oude schedels gevonden. Van mevrouw Ples bijvoorbeeld, die ongeveer 2,1 miljoen jaar oud is!

's Middags rijden we door naar Lesedi. Vanuit de bus zien we muisevogels met hun lange staarten en koereigers, die achter de koeien aanlopen op zoek naar insecten in de hoefafdrukken. Lesedi is een cultureel dorp en we slapen hier in traditionele huizen van de stammen van Zuid-Afrika. Renée slaapt met haar ouders in een echte Xhosa hut, met een rieten dak. Karin en Inge 'wonen' in een Sotho dorpje. De Sotho mensen komen uit de bergen en hebben altijd dekens omgeslagen tegen de kou daar.

We krijgen een rondleiding van een Zulu meeneer. Hij neemt ons mee door de verschillende dorpen en vertelt dat bij de meeste stammen alleen de mannen mee mogen doen aan de dorpsvergaderingen. Ook vertelt onze gids dat Zulu vrouwen voor 11 koeien uitgehuwelijkt worden. Bij de Pedi stam is een vrouw duurdur: 16 koeien. Sanne is het er niet mee eens dat vrouwen geen stemrecht hebben. "Ik ben blij dat ik niet in een Zulu-dorp woon!" roept ze verontwaardigd.

Na de rondleiding gaan we naar een grote hut

Er zitten nijlpaarden en krokodillen in de meertjes, dus daar gaan we maar niet in zwemmen...

waar gedanst wordt. De mensen hebben heel veel energie en springen en zingen. De oorlogsdans is wel een beetje eng; de dansers hebben zebra maskers op en rennen in volle vaart tussen iedereen in het publiek door. Ook de Zuidafrikaanse kinderen die zijn komen kijken schrikken er van. 's Avonds eten we krokodil en struisvogel, maar gelukkig is er ook gewoon kip en friet.

Reuzenvliegen, luipaarden en olifanten

Twee dagen later zijn we in de grote kloof van de Blyde rivier. We wandelen door een bos waar we een heel gek geluid horen. Het lijkt een beetje op een fluitketel. Sommige ouders denken dat het krekels zijn, maar dat is niet zo. Het zijn cicades, een soort reusachtige vliegen die op bomen zitten en het sap uit de bast zuigen. Ze maken het rare geluid met hun buikvlies. Cicades hebben goede schutkleuren, maar toch ziet Ewout er eentje op een boomstam zitten. Hij heeft echte arendsogen.

We rijden vanuit Blyde Canyon naar het oosten en zijn tijdens de kerstdagen in het beroemde Kruger park. Eigenlijk lijkt het helemaal geen Kerstmis, al kunnen we 's avonds wel kalkoen eten. Sommige Zuidafrikanen hebben een kerstmuts opgezet, maar dat is veel te warm; tussen de middag wordt het wel 38 graden! Dan liggen alle kinderen van de groep in het zwembad om watertikkertje te doen, het favoriete spelletje van de vakantie.

... Gelukkig is er bij onze hutten een mooi zwembad

's Ochtends vroeg en aan het einde van de middag maken we safari's met de bus door het park. Al op de eerste dag zien we impala's, kudu's, een nijlpaard, olifanten, giraffen, meerkatten (een soort aapjes), zebras, bavianen en dwergmangoesten. Ook zijn er gieren te zien, die naast de bus rondjes zweven. En er zitten grote arenden in de bomen. 's Avonds zien Maartje en Karin een hyena bij het hek van het kamp. Veel mensen zijn aan het barbecuen en de hyena's komen op de lekkere etenslucht af. Gelukkig is het hek heel sterk...

Als we op tweede kerstdag naar een familie olifanten staan te kijken die zichzelf een stof-douche geven met hun slurf, stopt er een jeep naast de bus. De bestuurder vertelt dat er een luipaard is gezien, twee kilometer verderop. Snel rijden we door en zien een kleine file in de savanne staan; daar moet het zijn! Gelukkig is onze bus hoog dus we kunnen de luipaard goed zien. Hij ligt op een tak te slapen, zijn poten en staart hangen naar beneden. De vader van Sjoerd vraagt zich af of de luipaard wel echt is, maar dan steekt de grote kat zijn kop omhoog. "Klak, klak, klak" klinken alle camera's. Volgens mij heb ik de luipaard er goed op staan. Omdat het zomer is in Zuid-Afrika hebben alle struiken van het Kruger park blaadjes. Dat maakt het wel een beetje lastig om alle dieren te spotten. We hebben nog geen leeuwen gezien als we na twee dagen het park weer uitrijden. Olivier, Ewout en Sjoerd willen graag de Big Five zien en hopen dat dat nog lukt in het Hluhluwe park (spreek

uit als 'Sloesloewie'). De Big Five zijn trouwens olifant, buffel, witte neushoorn, leeuw en luipaard. Maar ze moeten even wachten op de volgende safari, want we gaan eerst naar Swaziland.

Wrattenzwijnen in Swaziland

Bij de grens tussen Zuid-Afrika en Swaziland moeten we ons paspoort laten zien en krijgen we een stempel. Daarna rijden we de bergen in. Als we stoppen om een foto te maken van het uitzicht, komen er kinderen naar ons toegereid. Ze willen graag met de Nederlandse kinderen op de foto. Je kunt wel zien dat het hier arm is, de mensen wonen in hele kleine huisjes en de kinderen hoeden in de vakantie het vee. Het is wel heel mooi groen hier en er staan veel scholen naast de weg; daar zorgt de koning van Swaziland goed voor.

We logeren in bijenkorf-hutten die er net zo uitzien als de traditionele hutten van de Swazi mensen. De hutten hebben een badkamer en prima bedden, er zijn alleen geen ramen. De hutten liggen in het Mliwane Nationaal Park tussen de groene heuvels. We kunnen hier wandelen en fietsen, want op het land wo-



nen geen gevaarlijke dieren. Wel zitten er nijlpaarden en krokodillen in de meertjes, dus daar gaan we maar niet in zwemmen. Gelukkig is er bij onze hutten een mooi zwembad voor het dagelijkse potje watertikkertje. Ik word wel erg vaak getikt trouwens!

We maken een wandeling door het park. Het is mooi maar heet; iedereen krijgt een heel rood hoofd. Onderweg zien we blesbokken met kleintjes. Een grote blesbok is donkerbruin met een grote witte vlek op zijn kop, maar de kalfjes zijn helemaal lichtbruin. Ook zijn er veel wrattenzwijnen met kleintjes. We kunnen heel dichtbij komen, maar als ze schrikken rennen ze weg met hun staart omhoog door het hoge gras. Zo raken ze elkaar niet kwijt; ze volgen gewoon de staarten.

's Middags gaat Maartje met haar ouders en broers op de mountainbike door het park fietsen; ze zien zebra's, impala's en gnoes. Ik ga paardrijden, dat kan ook in Mliwane. Mijn paard heet Silver en vindt het, net als ik, heel leuk om hard achter gnoes aan te galopperen.

Pas op: overstekende neushoorns!

Na twee dagen in Swaziland rijden we in een paar uur weer naar Zuid-Afrika. Daar wachten twee jeeps op ons in het Hluhluwe Nationaal Park. Het landschap hier is heel mooi, met heuvels en vlaktes met bomen. Er zijn hier heel veel witte neushoorns. Eén neushoorn-mannetje wordt boos op de jeep waar Maartje, Olivier, Ewout en Sanne met hun ouders inzitten. Ik zit er ook bij en zie de neushoorn op ons afrennen. Hij denkt zeker dat onze jeep een andere neushoorn is, die zijn vrouwtje wil versieren. Het vrouwtje heeft een baby-neushoortje en is niet geïnteresseerd in het mannetje. Ze blijft op de weg staan en maakt boze geluiden naar hem. Na lang wachten is de weg weer vrij omdat de neushoorns in de berm zijn gaan staan. We rijden er langs, maar het neushoornmannetje rent nog wel even achter ons aan. De gids geeft flink gas en de neushoorn stopt de achtervolging. Het is een heel spannend avontuur. De kinderen in de jeep zijn super stoer, ze vonden het best wel eng maar zijn niet gaan gillen. Onze gids zegt dat ze 't heel goed hebben gedaan. En we hebben natuurlijk een heel vet verhaal!

Als we net zijn bijgekomen van ons neushoornavontuur horen we op de walkie-talkie dat de andere jeep twee leeuwen heeft gezien. Natuurlijk staat er een grote file als we bij de plek aankomen. Het blijkt dat Sjoerds vader de leeuwen heeft ontdekt. Dat was heel moeilijk want ze liggen in het lange gras. Af en toe steekt er een leeuwenkop omhoog. Ewout is echt super blij want nu hebben we de Big Five gezien! Als we het park weer uitrijden zien we nog een enorme olifantstier van dichtbij en een familie gracieuze giraffes.

De kaken van een nijlpaard

Onze volgende bestemming is St Lucia, waar de kinderen dijken en torens bouwen op het strand van de Indische oceaan. De golven zijn hoog, dus de meeste zandbouwsels spoelen al snel weer weg.

's Middags maken we een boottocht waarbij we veel nijlpaarden zien. We kunnen behoorlijk dichtbij komen en alle vaders staan met hun camera's klaar als de grote nijlpaardbekken open gaan; wat een enorme slagstanden! Ook zien we een baby-nijlpaardje dat zich achter zijn moeder verstoppt. Als hij zijn bekje opendoet zien we nog geen tanden, die moeten nog doorkomen.

Op een tafel aan boord ligt een nijlpaardschedel zodat we van dichtbij kunnen zien hoe groot de tanden eigenlijk zijn. De kinderen willen dat ik mijn hoofd in de schedel steek en dan heel bang kijk, dan kunnen ze een foto maken.

De laatste dagen van onze Zuid-Afrika reis zijn we in de Drakensbergen waar we in hele mooie huisjes slapen. Samen met Karin, Inge, Sjoerd en hun ouders klim ik de berg op naar een grot. Daar zien we schilderijen die 2000 jaar geleden door jagers werden gemaakt. Er staan antilopen op en jagers die wegrennen. Om af te koelen van de wandeling naar de grot, steken de kinderen hun hoofd onder een waterstraal die als een natuurlijke fontein uit de rotswand komt. Het is hier heel mooi, de groene bergen zijn bekleed met struiken vol roze protea-bloemen.

Tot ziens

En dan is de reis ineens voorbij. Niemand wil eigenlijk naar huis, maar de kinderen moeten weer naar school en de ouders weer aan het werk. We gaan nog één keer lekker eten met zijn allen en gelukkig is er weer een toetjesbuffet. De kinderen zingen na het eten een heel leuk afscheidslied voor chauffeur John en mij. De volgende dag rijden we naar het vliegveld voor onze vlucht naar Amsterdam. Dag Zuid-Afrika: tot de volgende keer!



Met je kinderen op avontuur in Zuid-Afrika

Groepsreizen

- **Zuid Afrika en Swaziland met de kids** Van Kruger tot KwaZulu-Natal, gezinsreis vanuit hotels & safaritenten *reiscode 140023*
- **Zuid-Afrika met de kids** Van Kruger tot Kaapstad, gezinsreis vanuit hotels & safaritenten *reiscode 140033*

Individuele reizen

- **Zuid-Afrika - Westkaap & Oostkaap met de kids** Kids, kapen en 'wild-life', gezinsreis per huurauto langs hotels *reiscode 288231*
- **Zuid-Afrika - KwaZulu-Natal & Kruger met de kids** Op avontuur in het land van de Zulu's en wilde dieren, gezinsreis per huurauto langs hotels en lodges *reiscode 288236*

TOUCHED BY NATURE

100% PURE MERINO THAT'S CREATED BY NATURE

feel
Better
Your Icebreaker is a
product of deep integrity



GROOTSTE ICEBREAKER COLLECTIE VAN MIDDEN NEDERLAND

icebreaker®

PURE MERINO

Kathmandu
Outdoor | Select

AMERSFOORT

Krommestraat 13

033-4619106

Kathmandu
OUTDOOR & TRAVEL

UTRECHT

Oudegracht 256-264 030-2341499

Kathmandu
for women

UTRECHT

Lijnmarkt 43

030-2980769